

## ΟΙ ΗΡΩΕΣ

Ο Χάψας ο οπλαρχηγός  
ήταν ο πιο Τρανός...

Τα παλικάρια του πολέμησαν σκληρά  
στο όρος Βούζιαρη, κάτω στους πρόποδες του...

Τον βεζίρη Μεχμέτ Μπαϊράμ κατατρόπωσαν  
τους Έλληνες ελευθερώσανε...

200 χρόνια πέρασανε απ' τον ξεσηκωμό  
και εμείς τώρα τους λέμε,

**ΈΝΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!**

## Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Στους πρόποδες του Βούζιαρη  
Χούφτα ήταν, λιγοστοί  
Για την ελευθέρια πολεμούσαν,  
Και ο Χάψας που να κρυφτεί;

Πολεμάει σαν θεριό  
πάνω στο ψηλό βουνό  
Τούρκοι τριάντα χιλιάδες Πεζικοί  
και πέντε χιλιάδες αρματολοί

Ο Χάψας με δυο χιλιάδες,  
έφαγε τόσους και με το  
σπαθί στο χέρι, ο θάνατος  
δεν τον τρομάζει.

Δίχως ελπίδες να σωθεί  
Δε κόμπιασε να  
θυσιαστεί για τη  
πατρογονική του γη.

# Ο ΧΑΨΑΣ

Ο Χάψας ο πολεμιστής ο σκληρός πολύ  
Ο αγώνας, η μόνη έγνοια του η πατρίδα  
να ελευθερωθεί

Τα δύο παλικάρια Δουμπιώτης και Χάψας  
κρατούσαν της άσπρες τις σημαίες  
μα η ζωή τους χάθηκε ψυχρά.

Στο μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας  
σφαγή μεγάλη έγινε.

Η χούφτα του στρατού του Χάψα  
σκοτώθηκε αιμοβόρα

Με το πολυάριθμο στρατό οι Τούρκοι τους περικύκλωσαν  
Ο Χάψας να κάνει πίσω δεν μπορούσε  
Μονάχη έγνοια του ο πόλεμος  
Και ας τον πονούσε

## Καπετάν Χάψας

Ήσουν επικεφαλής δύο χιλιάδων ανδρών.

Στις οκτώ Ιουνίου του 1821 έφτασες στην Θέρμη,

όπου έδωσες μάχη με το ιππικό του Αχμέτ Μπέη.

Νίκησες. Έδωσες εντολές. Προστάτεψες γυναικόπαιδα

και άμαχους άντρες, κρύβοντάς τους στο μοναστήρι

της Αγίας Αναστασίας.

Στους πρόποδες του βουνού Βούζιαρη,

ο γενναίος και αποφασιστικός στόλος σου ,

συγκρούστηκε με τον στόλο του Μπαϊράμ Πασά.

Τους ανάγκασες να υποχωρήσουν, κατόπιν όμως

κατέφτασε ο κύριος στρατός των Τούρκων και

εκεί, ήταν που έδωσες την τελευταία απίθανή σου μάχη.

Κανείς δεν θα ξεχάσει εκείνη την ημέρα...

...Δευτέρα 10 Ιουνίου 1821.

Παρόλο που έφυγες τα «παιδιά σου» συνέχισαν

να πολεμούν.

Ένα πράγμα έχουμε να σου πούμε,

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ»